

De 10 geboden

1-Houd er geen andere goden op na. 2-Maak geen afgodsbeeld. 3-Misbruik mijn naam niet. 4-Houd de sabbat in ere. 5-Heb eerbied voor je vader en je moeder. 6-Bega geen moord. 7-Pleeg geen overspel. 8-Steel niet. 9-Beschuldig niemand op valse gronden. 10-Zet je zinnen niet wat van een ander is. Op de dag van het oordeel moeten de mensen verantwoording afleggen. Voor Hem is begeerte gelijk aan overspel. Maar ik zeg u: "wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd." (Matteüs 5:28) Voor Hem is haat gelijk aan moord. "Wie zijn broeder haat, is een moordenaar." (1 Johannes 3:15) Zal jij naar de Hemel gaan? Hier is een snelle test. Heb jij ooit gelogen, iets gestolen, Gods naam misbruikt, of begeert? Jacobus 2:10 zegt: "Iemand die heel de wet in acht neemt maar op één punt struikelt, maakt zich schuldig aan overtreding van alle wetten." Zal jij schuldig zijn op de dag van het oordeel? Als jij deze dingen gedaan hebt, dan ben jij in Gods oog een leugenaar, een dief, iemand die vloekt en een overspeler. De Bijbel waarschuwt dat allen die schuldig zijn in de hel terecht zullen komen. God zond zijn Zoon om te lijden en aan het kruis te sterven. Jezus nam de straf op zich. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16) Maar Jezus stond op uit de dood en versloeg de dood. Bekeer je vandaag, neem Jezus aan in geloof en God zal je het eeuwig leven schenken. Lees de Bijbel en leef ernaar.

Gods Woord I

Je moet gered worden. 'Ik verzeker u,' zei Jezus, 'niemand kan het koninkrijk van God zien, als hij niet opnieuw geboren wordt.' (Johannes 3:3) Wij liepen verloren als schapen, ieder van ons ging zijn eigen weg. (Jesaja 53:6) Ik, de Heer, ken de mens, zijn gevoelens, zijn gedachten. Daarom kan ik iedereen geven wat hij verdient, naar zijn daden beoordeel ik de mens. (Jeremia 17:10) Maar als u geen nieuw leven begint, zult u allemaal omkomen. (Lucas 13:3) Je kan jezelf niet redden. God heeft ons gered, niet omdat wij iets gedaan hadden dat ons kon rechtvaardigen, maar omdat hij zo barmhartig is. Hij heeft ons gered door het waterbad van de wedergeboorte en door de vernieuwende kracht van de heilige Geest. (Titus 3:5) Een weg die recht lijkt, kan toch naar de dood leiden. (Spreuken 14:12) 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven,' antwoordde Jezus. 'Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.' (Johannes 14:6) Want geen mens wordt door God gerechtvaardigd omdat hij doet wat de wet verlangt. Door de wet wordt de mens zich er alleen maar van bewust dat hij zondigt. (Romeinen 3:20) God heeft in je redding voorzien. Jezus heeft onze zonden gedragen, lijfelijk op het kruishout. Daardoor zijn wij bevrijd van de zonden en mogen we leven in een goede verstandhouding met God. Door zijn wonden bent u genezen. (1 Petrus 2:24) Christus is gestorven voor onze zonden, Hij is begraven en is op de derde dag opgewekt. (1 Korintiërs 15:3-4) De redding, die het geloof u bracht, hebt u te danken aan zijn genade, niet aan uzelf; het is een geschenk van God en niet het gevolg van uw prestaties. Er is dus geen enkele reden om u op iets te laten voorstaan. (Efeziërs 2:8-9)

Gods Woord II

Geloof in Gods Woord en wordt gered. 'Het enige dat God u vraagt te doen is: geloven in hem die hij gezonden heeft,' antwoordde hij hun. (Johannes 6:29) Ik verzeker u: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven. Hij zal niet worden geoordeeld, hij is van de dood overgegaan naar het leven. (Johannes 5:24) Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik heb u dit geschreven om u te doen weten dat u eeuwig leven hebt, omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:12-13) Praat vrij over Jezus met de mensen. Als iemand zich schaamt voor mij en mijn boodschap, zal ook de Mensenzoon zich schamen voor hem. (Lucas 9:26) Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Want geloven doen we met ons hart, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding. (Romeinen 10:9-10) Reddend geloof brengt goede daden voort. Iemand kan dan

wel beweren, mijn broeders en zusters, dat hij gelooft, maar als hij het niet toont door zijn daden, dan helpt het hem niets. Zal een dergelijk geloof hem soms redden? (Jacobus 2:14) Want hij is het, die in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met zijn plan. (Filippenzen 2:13) Ieder van ons moet dus tegenover God verantwoording afleggen over zichzelf. (Romeinen 14:12) Wil je dat niet, kies dan nu wie je wilt vereren. Maar ik en mijn familie, wij vereren de Heer! (Jozua 24:15)

Het eenvoudige reddingsplan van God I

De belangrijkste vraag in je leven is of je naar de hemel zal gaan als je sterft. God zegt: "u moet opnieuw geboren worden" (Johannes 3:7) om naar de hemel te kunnen gaan. In de Bijbel geeft God ons het plan hoe wij opnieuw geboren kunnen worden. Ten eerste moet je beseffen dat je een zondaar bent. "Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid." (Romeinen 3:23) Omdat je een zondaar bent, ben je veroordeeld om te sterven. "Want de zonde betaalt een loon uit: de dood," (Romeinen 6:23) Dit betekent dat je in de hel zal zijn, voor altijd gescheiden van God. "Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel." (Hebreeërs 9:27) Maar God hield zoveel van jou, dat Hij zijn enige zoon, Jezus, gaf om jouw zonden te dragen en te sterven in jouw plaats. "Maar Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt." (Romeinen 5:8) Hoewel het moeilijk te begrijpen is, zegt God dat onze zonden op Jezus gelegd werden en dat hij in onze plaats stierf. "God laat nu alle mensen overal weten dat ze zich tot hem moeten keren." (Handelingen 17:30) Bekering betekent je afkeren van je zonden, het met God eens zijn dat je een zondaar bent en aanvaarden wat Jezus voor je deed aan het kruis. Vraag: "wat moet ik doen om gered te worden?" (Handelingen 16:30) Antwoord: geloof in Jezus als degene die jouw zonden droeg, in jouw plaats stierf, werd begraven en die door God werd opgewekt uit de dood. Zijn opstanding overtuigt ons op een krachtige manier dat wij aanspraak kunnen maken op eeuwig leven wanneer wij Jezus aanvaarden als onze redder. "Maar aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden." (Johannes 1:12)

Het eenvoudige reddingsplan van God II

"Iedereen die de naam van de Heer aanroept zal worden gered." (Romeinen 10:23). Geloof en je zal gered worden. Noch kerk noch goede werken kunnen je redden. Vergeet niet, het is God die redt. God's eenvoudige reddingsplan houdt in: Je bent een zondaar en indien je je niet bekeert en gelooft in Jezus die stierf in jouw plaats, zal je de eeuwigheid in de hel doorbrengen. Als je in Hem gelooft als jouw gekruisigde, begraven en opgestane Redder, zal je vergeving krijgen van al je zonden en de eeuwige redding door geloof als gift ontvangen. Als Zijn plan niet helemaal duidelijk is, herlees het dan totdat je het begrijpt. Je ziel is meer waard dan de hele wereld. "Wat heeft een mens eraan, als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt?" (Marcus 8:36) Wees er zeker van dat je gered bent. Als je je ziel verliest, ga je niet naar de Hemel en verlies je alles. Vertrouw niet op je gevoelens want ze kunnen veranderen. Vertrouw op God's beloften die nooit veranderen. Nadat je gered bent, zijn er drie dingen die je elke dag kan doen om geestelijk te groeien. Ten eerste moet je bidden: dit is praten met God. Ten tweede moet je je Bijbel lezen, waardoor God tot jou praat. En ten derde moet je je geloof met anderen delen: dit is praten over God. "Schaam je niet om van onze Heer te getuigen," (2 Timoteüs 1:8) "Ieder die tegenover de mensen er openlijk voor uitkomt dat hij bij mij hoort, voor hem zal ik hetzelfde doen tegenover mijn Vader in de hemel." (Matteüs 10:32) Je moet gedoopt worden in gehoorzaamheid aan de Here Jezus Christus, als een openlijke getuigenis van jouw reding en je aansluiten bij een Bijbelgetrouwe kerk.